



Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 8 van het schooljaar 2023 - 2024

Leerlingen

Afgelopen week is Novèlla gestart in groep 1. We heten haar van harte welkom en wensen haar een hele fijne en leerzame periode toe op Kbs de Plataan. Mette (gr 4) en Perryn (gr 7) hebben vandaag afscheid genomen. We wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe op de nieuwe school. We gaan jullie missen!

Kerst

We kijken terug op een geslaagde Kerstviering die we in de ochtend samen met de kinderen in de St. Stephanus kerk hebben gehouden. We hebben samen gezongen, geluisterd en gekeken naar het Kerstverhaal met een mooie boodschap. De geboorte van Jezus is voor heel veel mensen een lichtpuntje, het geeft hoop. Je kunt zelf ook een lichtje zijn voor een ander of juist een lichtje in een ander zien, door lief te zijn, even stil te staan en te luisteren naar elkaar. Je best doet om elkaar te begrijpen en te helpen. Al die lichtpuntjes vormen samen lichtstralen en daar kan de wereld een klein beetje mooier van worden.

Op de viering in de avond kijken we ook goed terug, het was erg gezellig, de kinderen hebben heerlijk gegeten en de opkomst van de ouders was groot en was een gezellig samenzijn. De groep was bij het film kijken wellicht wat groot, dat doen we een volgende keer anders.

Op donderdag hebben de kinderen uit groep 3 t/m 5 kerstkaartjes gebracht aan de omwonenden van de school. Het idee van een lichtje zijn voor een ander zijn werd in de praktijk gebracht. Dit werd enorm gewaardeerd, sommige mensen waren zelfs ontroerd. Een aantal kinderen uit groep 7-8 is samen met juf Mariska H. naar de Kaailanden (zorgcentrum voor dementerende ouderen) geweest en hebben hier ook Kerstkaartjes gebracht.

Vrijdagochtend hebben we de school samen met de kinderen en een aantal ouders opgeruimd en startklaar gemaakt voor het

Fotoalbum



nieuwe jaar. Alle hulpouders ook tijdens de viering; ontzettend bedankt!

Tevens hebben we vrijdag even stil gestaan bij het afscheid van Richard. Richard werkt bij het cultureel centrum en doet heel veel klusjes voor ons. Schilderwerk, vervangt lampen, ontstopt de w.c., repareert speelgoed enz enz. We wensen hem veel geluk toe in zijn nieuwe baan.

Tot slot

Team Kbs de Plataan wenst u en de kinderen hele fijne dagen toe en wensen u alvast een gelukkig nieuwjaar. We kijken terug op een mooi en leerzaam jaar en kijken vol nieuwsgierigheid uit naar 2024.

We sluiten het jaar graag af met het volgende gedichtje van Toon Hermans.

Houden van

Als je echt van iemand houdt,

Iemand alles toevertrouwt,

Een die echt weet wie je bent,

Ook je zwakke plekken kent,

Die je bijstaat en vergeeft,

En die 'naast' en 'in' je leeft

Dan voel je pas wat leven is,

En dat liefde geven is



Fotoalbum



Agenda

8 januari : Koffieochtend

18 januari : Schoolfamilieviering groep 3

22 januari : Start toetsweek



Fotoalbum



Overige

Bijlage:

- eerste Heilige Communie 2024
- nieuwsbrief Meppelactief december 2023